

# Het plan dat de Vader niet geplant heeft

Het plan dat de Vader niet geplant heeft, komt uit het vergankelijke zaad van Adam. Dit zaad is niet onderworpen aan de wil van God. Het is een vijandschap zaad en alles wat het wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien [“Omdat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het is niet onderworpen aan de wet van God, want het kan zijn”](#) (Rom 8: 7).

---

## Het plan dat de Vader niet geplant heeft

Op een keer stond Jezus in de synagoge in Nazareth, en gaf hem het boek Jesaja. Toen Hij opende het boek, vond hij de tekst die te lezen: [“De Geest des Heren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd heeft, om den arme prediken stuurde me naar loslating om verlossing aan de gevangenen, en het zicht restauratie prediken. aan de blinde, om in vrijheid degenen die onderdrukt worden, om te verkondigen het aangename jaar van de Heer ...”](#) (Lukas 04:18 -19).

Dat is toen Jezus zei tegen de mensen: [“Vandaag de dag is deze Schrift in uw oren vervuld”](#) (Lucas 04:21).

Toen Jezus was een van de mannen, de Geest van God was op Hem (Johannes 10:30). Jezus 'missie was om goed nieuws aan de armen te brengen in de geest (Mattheüs 5: 3). Hij werd gestuurd naar de gebrokenen troosten. Jezus zelf gepresenteerd als vrijheid voor de gevangenen van de zonde. De blinde, Jezus is het Licht. Het onderdrukt door de zonde vinden vrijheid in Christus. Jezus opende de tijd (jaar) wanneer de mensen zijn

aanvaardbaar voor God (2 Korintiërs 6: 2).

Jesaja profeteerde dat nadat Jezus voldoen aan haar missie, de mannen zouden worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN riep, dat God verheerlijkt worde.

Door het werk volbracht door Christus, zouden mannen worden genoemd rechtvaardigheid plantage, dat wil zeggen "de Vader geplant planten".

Het woord van God (het evangelie) is het zaad dat aanleiding geeft tot de 'bomen van gerechtigheid' 'Dit is dan is de gelijkenis: Het zaad is het woord van God "geeft (Lucas 08:11). Planten geplant de Vader, is afkomstig van de onvergankelijke zaad, dat is het woord van God (1 Peter 1:23).

Christus is de zaaier, en al degenen die prediken het goede nieuws van het evangelie "De zaaier zaait het woord" (Marcus 4:14). Maar om het woord te zaaien, moet u worden geboren uit de wil van God. U moet de bevoegdheid krijgen een kind van God (Johannes 1:12 -13) worden gemaakt.

Er is geen manier om het woord van het evangelie als de mens niet is uit haar geboren. Met andere woorden, is het alleen mogelijk voor de mens om de vrucht van lippen die Christus belijden produceren nadat het is gegenereerd woord.

Dat is de reden waarom het evangelie is de kracht van God aan een ieder die gelooft (1 Kor 1:18; 1 Korintiërs 2: 5; Rom 1:16). Het evangelie is de macht van God die leven geeft aan mannen.

Jezus kwam "... uit het oog te herstellen naar de blinde ...", maar de Farizeeën en schriftgeleerden geloofden dat ze hadden volmaakte visie van de hemelse dingen. De missie die Jezus kwam om te beseffen, werd niet waargenomen bij mensen die geloofden dat ze hadden een perfect uitzicht "En Jezus zeide tot hem: Ik kwam in deze wereld naar recht, zodat zij die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. en sommige van de

Farizeeën die bij hem waren, dit horende, zeiden tot hem: Zijn wij blind Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zou je geen zonde hebben, maar nu je zegt: Wij zien; blijft dan uw zonde “(Johannes 09:39 -41).

Jezus kwam voor de zieken, maar de religieuze geloofde zelf zijn: “Toen Jezus dit hoorde, zeide tot hen, niet de gezonde die een arts nodig hebben, maar eerder die ziek zijn, ik niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar, maar zondaars tot bekering “(Marcus 2:17).

Maar waarom de Farizeeën en schriftgeleerden, die werden beschouwd zijn? Omdat ze geloofden dat ze kinderen van God, het zijn nakomelingen van Abraham waren “Zij zeiden: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben een Vader, namelijk God” (Johannes 8:41).

De Farizeeën en schriftgeleerden waren juist? Zij waren de kinderen van God door het zijn nakomelingen van Abraham? Niet Doen! De kinderen van God komen uit hetzelfde geloof van Abraham, de gelovige en niet vergankelijk zaad in de afdaling van de patriarch “Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham” (Galaten 3: 9).

Voor mannen gezegend worden als gelovige Abraham, dat wil zeggen, de kinderen van de Allerhoogste, men moet geloven in het woord van God als Abraham geloofde en dat het zal worden voor gerechtigheid. God is geen aanzien des persoons en Allen die geloven zoals Abraham geloofde, worden gerechtvaardigd door Zijn genade.

Toen Abraham geloofde God, rechtvaardigheid van de boom werd hij, de fabriek van de Heer geplant (gerechtvaardigd). Echter, hun vleselijke nakomelingen niet dezelfde staat voor God te bereiken.

Als zoon van Abraham is om de werken van Abraham, dat is, de praktijk om te geloven in God's Woord. U ontvangt de onvergankelijke zaad in het hart. Dit is het werk van God:

geloof in de ene Hij stuurde (Johannes 8:39; Johannes 6:29). Abraham deed de werken van God, omdat hij geloofde in God, maar hun nakomelingen, in het vlees, dat is, in zijn oorsprong toevertrouwd, niet geloofde dat God gezonden, en dus niet in God geloven.

De Farizeeën en schriftgeleerden waren afstammelingen van Abraham (Johannes 8:37), maar ze waren niet de kinderen van God. Ze dachten dat het was genoeg om te belijden nakomelingen van Abraham zijn om de goddelijke zoonschap bereiken (Mt 3:9).

De Farizeeën en schriftgeleerden waren geen planten geplant door God (geloofde niet in Christus), en dus zou worden gescheurd (waarschijnlijk het oordeel van God) **“Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in naam van de eniggeboren Zoon van God “**(Johannes 3:18).

We weten dat degenen die niet geloven in Christus, zijn planten niet geplant door de Vader, en degenen die geloven, zijn de bomen van gerechtigheid, planten die behoren tot de Vader.

Maar wanneer en waar de goddeloze mannen werden geplant, omdat alle mannen zijn planten?

De Joden van mening dat zij kinderen van God door het zijn nakomelingen van Abraham in het vlees. Zij vergaten dat Abraham ontving de goddelijke zoonschap, toen hij God geloofde, en het werd toegerekend voor gerechtigheid.

Hoewel de Joden waren afstammelingen van Abraham naar het vlees, waren echter nog steeds kinderen van Adam, als een kind van God is alleen mogelijk door het geloof.

Dat wil zeggen dat alle mensen geboren in Adam zijn planten die de Vader niet geplant heeft. Er zijn bomen der gerechtigheid, en wordt daarom niet het planten van de Heer!

Abraham was een afstammeling van Adam, het vlees, en opgewekt vleselijke kinderen. Hun nakomelingen werden in zonde, net als alle mensen zijn bedacht **“Ziet ben in ongerechtigheid geboren, en in zonde heeft mijn moeder mij”** (Psalm 51: 5).

Door middel van Abrahams geloof werd een plant die de Vader geplant, omdat het werd gerechtvaardigd door God. Maar hun nakomelingen nog altijd gerealiseerd volgens het vlees van Abraham, die verwijst naar Adam.

Hoewel Abraham de toestand van geestelijke mens te vertrouwen op de belofte van God heeft bereikt, echter, bleef hij de kinderen naar het vlees, vergankelijke zaad deelnemers van Adam dragen.

Alleen die uit God geboren zijn gemaakt geestelijke mensen. Abraham was de zoon van God door het geloof en alleen degenen die in God geloven als gelovige Abraham, worden gegenereerd van hem.

De mensheid is een gewas uit een vergankelijk zaad (die niet voor altijd zal blijven), het zaad van Adam. Ieder mens die in de wereld komt zijn planten die de Vader niet geplant heeft, en dat is de reden waarom de Bijbel zegt dat Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

Voor het vlees geboren, de man van de wil en het bloed, de mensen in de wereld gekomen onder veroordeling. Pas na de wedergeboorte, volgens de wil van God (Geest) en het onvergankelijke zaad (water), wordt de mens het planten van de Heer.

**“En al uw mensen zullen rechtvaardig zijn, zal in eeuwigheid de aarde erfelijk bezitten; de spruit Mijner plantingen, een werk Mijner handen, opdat Ik verheerlijkt worde”** (Jesaja 60:21).

Om opnieuw geboren te worden, moet je door God geplant (tak van mijn planten). De nieuwe schepping in Christus wordt

uitsluitend opgewekt het werk van Gods handen. Er is geen mens actief te participeren in de nieuwe geboorte, want het is God de eer alleen behoort.

Voor de mens om te worden geplant door de Vader moet men in het woord van God dat zegt, geloof **“Wendt u naar Mij en wordt behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God, en er is geen ander”** (Jesaja 45:22 ). Wie kijkt naar de auteur en finisher van ons geloof is, omdat hij geloofde dat alleen God hem kan redden.

Die niet gelooft in de eniggeboren Zoon van God maakt het kijken, en lijden onder de gevolgen van de zonde op dezelfde manier dat de gebeten door slangen in de woestijn, dat zag er niet (geloof) om de koperen slang te lijden, op het moment dat de Hebreëen stak de woestijn de weg naar het beloofde land!

Het plan dat de Vader niet geplant heeft, komt uit het vergankelijke zaad van Adam. Dit zaad is niet onderworpen aan de wil van God. Het is een vijandschap zaad en alles wat het wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien **“Omdat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het is niet onderworpen aan de wet van God, want het kan zijn”** (Rom 8: 7).

Planten die niet werden geplant door God, zal uitgeroeid worden, omdat niet tegen het vonnis: **“Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen”** (Psalm 1: 5).

In dit opzicht, voorspelde Johannes de Doper: **“En nu ook de bijl aan de wortel der bomen: iedere boom Dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen”** (Mattheüs 03:10).

Terwijl de Farizeeën en schriftgeleerden bleven belijden dat zij kinderen van God door het zijn afstammelingen van Abraham, zou de productie van slechte vruchten, waaruit bleek dat ze waren niet de Vader geplant planten en onder de toorn van God.

Alleen bomen die geen goede vruchten voortbrengen, dat wil zeggen, die belijden de nabijheid van het Koninkrijk der hemelen (Christus) zal voor altijd blijven (Hebreeën 13:15). Er zal worden gesneden, want God zelf plantte ze, en zal voor altijd werken van Gods handen. Scheuten (planten) geplant door God.